



Voor u ligt een mini uitgave van de Roeper een zogenaamd 'Roepertien': een speciale uitgave van het bestuur van De Meente voor alle bewoners in en rondom de Meente. Deze wekelijkse uitgave is bedoeld om u te informeren over allerhande zaken, maar bovenal ter bemoediging in deze bijzondere tijden. Dit Roepertien komt ook digitaal beschikbaar op de website: [www.demeente.org](http://www.demeente.org)

## Beste bewoners en vrijwilligers,

Voor u ligt al weer de 11e uitgave van 'et Roepertien. Dit betekent dat sinds de eerste uitgave al bijna een kwartaal verstreken is. Wat is er veel gebeurd in deze periode, voor ons allemaal maar voor u als bewoner in het bijzonder.

Een volledige sluiting op 15 maart, vervolgens een lange periode van onzekerheid, ziekte en verdriet. Gelukkig hebben we in de Meente al enkele weken de positieve lijn weer op kunnen pakken.

Wij zijn ontzettend dankbaar voor de steeds verder uitbreidende mogelijkheden die de Meente kan bieden. Zelfstandige bewoners kunnen inmiddels weer zonder beperking naar buiten en bezoek is weer voor iedereen mogelijk. Ook de bezoeken in kerkzaal en restaurant blijven mogelijk en ook buiten zijn er diverse ontmoetingsmogelijkheden. Uiteraard zijn bij alle mogelijkheden wel voorwaarden verbonden die door zowel bewoners als hun omgeving gerespecteerd en nageleefd worden. Hulde hiervoor!

Hierdoor waren wij in staat om reeds vrij snel diverse versoepelingen door te voeren en daar zijn we ondanks de omstandigheden toch ook wel een beetje trots op: we durven gerust te stellen dat op dit moment in de Meente veel eerder en veel meer kan dan in soortgelijke huizen in Nederland.

En dat kan dankzij u maar ook door de goede samenwerking tussen de collega's van de Meente, IJsselheem en onze vrijwilligers. Voor u misschien minder zichtbaar maar achter de schermen wordt door hen hard gewerkt om dit allemaal mogelijk te maken. Om dit een beetje tastbaar te maken: er zijn weken geweest dat meer dan 50 vrijwilligers ingezet zijn!

Wij zijn blij met deze lijn maar zijn ook wel bezorgd: laten we niet denken dat alles weer kan. Laten we alert blijven en goed de voorwaarden na blijven leven. Alleen op deze manier kunnen we de positieve lijn vasthouden en uitbreiden. Dat doen we samen!

*Marco van Lente, Stichting de Meente*

## DIALECT PUZZELTJE VAN DE TAEKCRINK

Het Gælle munigers heeft soms andere woorden voor alledaagse dingen. Wie weet wat er met de volgende woorden bedoeld wordt? Het zijn allemaal kinderspelletjes!

- Loerepe
- Pierestekertien
- Li-jszækkien
- Slindern
- Ploege
- Stand
- Bucheltien loopm

*De oplossing van dit raadsel vindt u achterop dit Roepertien*

---

## MEDITATIE

**En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.**

*Mattheüs 28:20*

U kunt geen woorden ontvangen die méér vertroosten, die meer kracht geven, die meer opwekkend en heiligend zijn dan de woorden die Jezus sprak vóór Hij ten hemel opvoer. Hoewel Zijn discipelen als weeskinderen zouden achterblijven in een koude, onvriendelijke wereld, hoefden ze niet te denken dat ze 'verlaten' waren, want hun Meester zou altijd met hen zijn. Daarom waren ze ook niet ontmoedigd toen ze van Hem een opdracht kregen die nét zo moeilijk was als de opdracht die Mozes kreeg toen hij naar de farao werd gezonden. Hun Meester zou immers altijd met hen zijn! Wat een troost voor gelovigen van alle tijden!

Laten alle ware christenen deze woorden vasthouden en in hun hart bewaren. Laten zij bedenken: Christus is altijd met ons. Wáár we ook gaan. Hij kwam naar deze aarde als Immanuël, God met ons. Toen hij aan het eind stond van Zijn aardse bediening en op het punt stond deze wereld te verlaten, verklaarde Hij opnieuw dat Hij Immanuël, God met ons, is. Hij is elke dag met ons om ons te vergeven, om ons te heiligen en te sterken. Hij wil ons dagelijks verdedigen en vasthouden. Hij wil met ons zijn om ons te leiden in vreugde en smart, in ziekte en gezondheid. Ja, Hij is met ons in leven en in dood!



---

## DE ONRECHTVAARDIGE RECHTER

**Lezen uit de Bijbel: Lukas 18 : 2-5**

*'... dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.'* (Lukas 18 : 1)

Soms verslapt het gebed. Jezus had gesproken over Zijn wederkomst en de tijd ervoor. Hier zegt de Heere Jezus: 'Houdt vol, geef niet op.' Hij gebruikt daarvoor het voorbeeld van de vrouw die bij de onrechtvaardige rechter volhoudt. Totdat ze gehoord wordt. Nu, als God zo totaal anders is dan die onrechtvaardige rechter, zouden wij dan niet doen zoals die vrouw? God zal de zijnen recht doen. Hij vergeet Zijn eigen beloften niet. Laten wij dan het gebed niet vergeten!

**Zingen Psalm 121 : 1**

*'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,  
Vanwaar ik dag en nacht  
Des Hoogsten bijstand wacht.  
Mijn hulp is van den HEER alleen,  
Die hemel, zee en aarde  
Eerst schiep, en sinds bewaarde.*

---

---

## ROEPT U MAAR!

*Het wordt onderhand tijd, dat we in 'et Roeptien ook weer wat horen van de bewoners van De Meente. Hoe vergaat het hen nu, na zoveel weken stilte en isolement. Voor deze eerste ROEPT U MAAR hebben we telefonisch contact opgenomen met mevrouw Ko Rook. Wilt u ook worden geïnterviewd voor deze nieuwe rubriek? Laat uw naam en telefoonnummer dan even achter bij de receptie, wij nemen dan contact met u op.*

Mevrouw Rook is 88 jaar maar omdat ze geen zorg nodig heeft, mag zij sinds enkele weken tot haar genoegen weer naar buiten. Vorige week hebben we al kunnen zien dat ze dankbaar gebruik maakte van de mooie nieuwe tuin-meubelset, samen met haar kleindochter Carlijn.

Mevrouw Rook heeft het verschrikkelijk gevonden, dat ze niet naar buiten en naar de kinderen kon gaan. 'Ik voelde me een gevangene in mijn eigen huis' zegt ze, en 'We hebben het winkeltje heel erg gemist'.

Op onze vraag waar ze steun aan gehad heeft vertelt ze dat ze elke morgen direct het speciale kastje inschakelde om te kunnen luisteren naar de CBO. De mooie liederen en gesproken boodschappen

hebben haar enorm gesteund en goed gedaan. Ook het feit dat ze middels de I-pad toch in verbinding stond met kinderen en kleinkinderen was voor haar heel belangrijk. Net als diverse anderen, heeft ze de mogelijkheid benut om spullen op te takelen vanaf haar balkon. Dat was vooral ideaal als het om patat of gebakken vis ging, want zo kreeg ze dat tenminste snel en warm boven vertelt ze met een lach. Ze was zelf zo slim om er een dikke sinaasappel in te doen als ze de tas liet zakken. Zo had ze al een paar keer getik op de ramen gehad, totdat ze tot de ontdekking kwam dat het om de tas van de bovenbuurman ging die vanwege de wind uit koers was gewaaid.

Mevrouw Rook heeft door het corona virus een broer en een neef verloren die op het Vinkeland woonachtig waren. Dat heeft haar zeer aangegrepen. Het was dan ook een zware en zwarte periode die ze graag achter zich zal laten. Mevrouw Rook hoopt dat de weeksluitingen op den duur weer kunnen worden hervat, want niet alleen de boodschap van het geloof maar ook het contact en gesprekken met anderen is iets waar ze naar uitkijkt.



## ALLEEN OF EENZAAM?

Alleen is nog niet eenzaam  
maar eenzaamheid, dat is pas alleen.  
Je kunt heel eenzaam zijn met 100 anderen om je heen.

Maar ook kun je de warmte van anderen voelen,  
al ben je nog zo vaak alleen.

Het is pas echte eenzaamheid als je zeker weet  
dat er niemand is die aan je denkt.

Als je zeker weet dat er niemand is die jou nog kent.

Dus, als je 's morgens wakker wordt en  
weet er wordt aan mij gedacht,  
mag dat de reden zijn dat je vandaag weer lacht.

---

## VOLHOUDEN

Er is licht aan het einde van de tunnel! Marco van Lente schreef het al op de voorpagina: 'Wij zijn ontzettend dankbaar voor de steeds verder uitbreidende mogelijkheden die de Meente kan bieden.' Maar hij schreef ook: 'Wij zijn blij met deze lijn maar zijn ook wel bezorgd: laten we niet denken dat alles weer kan. Laten we alert blijven en goed de voorwaarden na blijven leven. Alleen op deze manier kunnen we de positieve lijn vasthouden en uitbreiden. Dat doen we samen!'

Ook de overheid waarschuwt ons om de regels te blijven naleven en niet overmoedig te worden. We zouden niet willen dat door een zogenaamde tweede golf er opnieuw strengere maatregelen moeten worden getroffen.



Daarom, als u naar buiten gaat:

- Houd 1,5 meter afstand
- Vermijd drukte
- Reinig regelmatig de handen

Bij vertrek en binnenkomst van de Meente kunt u de handen reinigen bij de speciaal daarvoor gemaakte dispenser.



Duw met uw handpalm op de dispenserknop. De foam komt automatisch op uw handen.

Wrijf uw handen schoon en droog. De foam lost vanzelf op zonder doek.



Oplossing puzzeltje Taelkrink:

Verstopperkje - Landveroveren - Tikkertje - Glijden op sneeuw/ijs - Spel waarbij twee kinderen een derde moeten vangen - Spel waarbij het kind dat wordt geroepen de bal moet vangen - Dun ijs uitproberen

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door:



**VENTURE GROUP**

Vormgeving en realisatie:  **PRESTIGE** print en sign