



Voor u ligt een mini uitgave van de Roeper een zogenaamd 'Roepertien': een speciale uitgave van het bestuur van De Meente voor alle bewoners in en rondom de Meente. Deze wekelijkse uitgave is bedoeld om u te informeren over allerhande zaken, maar bovenal ter bemoediging in deze bijzondere tijden. Dit Roepertien komt ook digitaal beschikbaar op de website: www.demeente.org

**75 JAAR
VRJHEID**

Beste bewoners van De Meente,

Deze week hebben we mogen vieren, dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetters. Helaas waren daar nu vanwege de corona crisis geen festiviteiten aan verbonden, maar natuurlijk hebben we er allemaal wel bij stil gestaan. U heeft ongetwijfeld ook teruggedacht aan die bijzondere tijd, 75 jaar geleden. Genemuiden was in april al door de Canadezen bevrijd, maar de werkelijke capitulatie kwam pas op 5 mei.

Weet u nog waar u was op dat moment? Hoe heeft u dat beleefd? Kwam er - ondanks de betrekkelijke schaarste - iets extra lekkers op tafel? Wat zouden wij als redactie van De Roeper graag uw verhaal horen en opschrijven! Helaas kan dat nu niet. Maar misschien wilt u alvast eens nadenken of u nog foto's of filmmateriaal weet te vinden over de Tweede Wereldoorlog in Genemuiden? Het Historisch



Een unieke foto van Duitse militairen bij de pont.

Centrum zou daar heel blij mee zijn want er is maar weinig fotomateriaal uit die tijd bewaard gebleven. De hier gepubliceerde foto is pas sinds enkele maanden in het bezit van het Historisch Centrum en afkomstig van de familie De Lange. Mocht u zelf nog foto's of filmmateriaal hebben, laat het hen dan even weten (3855229) of meld het bij de receptie van De Meente. Zodra het weer mogelijk is komen ze graag bij u langs!

We hopen dat De Meente weer snel haar deuren voor bezoekers kan openen, maar zolang dat nog niet het geval is blijven wij wekelijks 'et Roepertien voor u maken.

*Namens de redactie,
Marja Bekendam-de Boer*



Foto: Erik Driessen

'Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u'

(Joh. 14 vers 27a).

Het is deze week 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is. Vrede, na 5 bange jaren. Degenen die de oorlog niet meege- maakt hebben, zoals ik, kunnen zich te weinig voorstellen van de vreugde en de dankbaarheid die er was toen de Twee- de Wereldoorlog voorbij was. Er waren dankdiensten en de kerken zaten over- vol. In Genemuiden ook. En er werd ge- zongen: "De strik brak los en wij zijn vrij geraakt" (Ps. 124)

Zo was er op 8 mei in Den Haag zo'n dankdienst die geleid werd ds. Poort Sr. Hij begon met de woorden: "Ze zeggen dat het vrede is". Profetische woorden. Is er sindsdien wereldvrede gekomen? We weten inmiddels wel beter.

Het staat in het stadje Assisi boven een deur: "Ubi Deus, ibi pax": "Waar God is, dáár is vrede". In Lukas 2 staat het: "Vrede op aarde". En dat staat meteen na: "Ere zij God".

Het is Pasen geweest. Christus is waarlijk opgestaan. De Vredevorst heeft de dood overwonnen. Die, al was de eeuwige dood verdiend, door geloof verbonden is aan die Vaste Rots van behoud, zal le- ven ook al ware hij gestorven. Dan jaagt de dood geen angst meer aan, omdat alles, alles is voldaan. Die in 't geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Ook nu niet, nu er een andere we- reldoorlog gaande is.

De oorlog Coronavirus. Bidt u mee dat het vrede, die alle verstand te boven gaat, tot gevolg mag hebben? Jezus 's belofte staat vast; Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u.

Albert Riezebos

GOD IS HEEL DICHTBIJ

Lezen uit de Bijbel: Psalm 63 : 2-6

'Zo heb ik U in het heiligdom aan- schouwd...' (Psalm 63 : 3)

Toen David in Gods huis kwam, was God heel dichtbij. Een heerlijk moment. Ook in de kerk is God door Zijn Woord dichtbij. En door Zijn Geest wil Hij in ons hart wonen. Als u in uw kamer bidt tot God, dan is uw kamer ook een heiligdom. Op zo'n heilig moment ervaart u Gods nabijheid. Soms lijkt God ver weg, maar geloof: God hoort uw gebed!

Zingen Psalm 63 : 2

'k Heb U voorwaar in 't heiligdom Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; Hoe zag ik daar Uw alvermogen! Hoe blonk Uw Godd'lijk' eer alom. Want beter dan dit tijd'lijk leven Is Uwe goedertierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid! Dan zou mijn mond U d' ere geven.

Uit: Licht op mijn pad

Uitgeverij Royal Jongbloed

DIALECT PUZZELTJE VAN DE TAEKRIK

Het Gællemunigers heeft soms vreemde woorden voor alledaagse dingen. Wie weet wat er met de volgende woorden bedoeld wordt? Dit keer allemaal 'werkwoorden', dingen die je doet dus!

- Dawweln
- Giespeln
- Baeloorn
- Kurkebreinn
- Skommeln
- Slindern
- Groffeln

De oplossing van dit raadsel

vindt u achterop dit Roepertien

VREDE NOA OORLOG

Gien aet is zo groot
as de aet van een man,
die zien zeun' an de oorlog verleur.

Gien smærte zo diep'
as de smært van een vrouw',
die alles mos offeren doorveur.

Gien angst is zo skærp
as de angst van een kiend,
zien wereld in vlammen vergoan.

Gien skaemte zo skrijnend
as de skaemte van um,
die in d'oorlog verkierd ef edoan.

Gien vreugde zo laangk
as de vreugd van een meid,
as eur liefde d' ellend' overleeft.

Gien rouw smet zo zeer
as de rouw van een vent,
die 'gien' toekomst tesaemen beleeft.

Gien bliedskap zo bríéd
as de bliedskap van un,
woor in dankberied stærk wördt
erdacht.

Vergeving, gemiend
van de mens die beseft
dat de 'vrede' dan wördt ebracht!

Riek van der Wulp



WANDELEN LANGS OORLOG EN BEVRIJDING

De Vrienden van Oud Genemuiden zouden op 5 mei rondleidingen verzorgen langs herinneringen aan oorlog en bevrijding in Genemuiden. De coronacrisis zette ook daar een streep door. Daarom vroegen de Vrienden aan Genemuiden Actueel om mee te lopen langs de verschillende locaties. Jannie Bakker, Co Mateboer en Robert Pleijsier vertellen op internet over de oorlog en bevrijding. Voor wie internet heeft, dit is zeer de moeite waard!

www.genemuidenactueel.nl/2020/05/05/wandelen-langs-oorlog-bevrijding-in-genemuiden/



Zoals we al eerder vermeldden, is de CBO te beluisteren via een speciaal kastje dat bij de CBO kan worden aangevraagd via telefoonnummer 3856479.

Op woensdagochtend zendt de CBO een nieuw programma uit van 11.00 - 12.00 uur. Het heet: *Luisterend Zingen*. De opzet van het programma is vijf minuten achtergrond informatie bij een bepaald lied of gezang, afgewisseld met vijf minuten muziek. Op deze manier krijgt muziek en zang meer inhoud en spreekt het hopelijk nog beter aan. Doel is om u een genoeglijk uur te bieden en te laten proeven wat een bepaald lied u wil zeggen.

Wij wensen u veel luistergenoegen.

Jaap Visscher

BOOTTOCHT

Als de omstandigheden en de adviezen van de overheid het toelaten, is De Stichting Vrienden van De Meente voornemens om op DV woensdag 2 september een boottocht te organiseren. Het blijft dus nog wel even onzeker maar met dat voorbehoud in het achterhoofd, heeft u dus weer iets om naar uit te kijken! Uiteraard is het weer de bedoeling dat u aan boord wordt verwend met koffie of thee met gebak en zal er tijdens de lunch ook allerlei lekkers



worden geserveerd. Waar de tocht naar toe gaat blijft nog een verrassing. Ook is het op dit moment nog niet mogelijk om u aan te melden, maar dat laten ze u te zijner tijd zeker nog weten.

Wat heerlijk als je zo toch bezoek kunt ontvangen!



Foto: Jannes van den Berg

Mevrouw Steen was afgelopen week jarig en omdat ze maar liefst 90 jaar mocht worden, had de familie - in overleg met De Meente - een hoogwerker gehuurd om haar toch te kunnen feliciteren.



Oplossing puzzeltje Taelkrink:
Stoeien - Snel lopen - Wakker liggen -
Punniken - De najaars schoonmaak doen -
Glijden - Graaiend zoeken



Woensdagavond 6 mei speelde een selectie van Hasselts Fanfare bij De Meente liederen uit de oorlogsjaren en Vaderlandse liederen.

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door

SGP
Zwartewaterland

Vormgeving en realisatie:  **PRESTIGE** print en sign
